



Maj 2024



RULLEN



Stenlændernes gruppe



RULLEN

FORDELING OG ABONNEMENT:

XXXXX

omdeling@stenlanderne.dk

REDAKTION:

Morten Frederiksen og Henrik Dixen Dausell

rullen@stenlanderne.dk



Stof til September-Rullen afleveres til redaktionen:

senest **mandag den 26. august**

Færgen kan ikke komme i havn!

Spejdere passer på miljøet. Det står i Spejderloven. Den Spejderlov, som vi alle lige har lovet at holde til årets Sct. Georgs Parade.

Derfor kan det godt være temmelig træls at opleve, at mange voksne ikke kan finde ud af det. De synes åbenbart, at det er mægtig svært, at lade være med at svine. Og det hvad enten det gælder store fabrikker, der leder miljøgifte direkte ud i havet (med tilladelse...), eller væltede kæmpe bunker med giftig jord, eller motorveje, der skal gå gennem meget naturskønne områder, der er vigtige for både almindelige levende mennesker og biodiversiteten.

Så kan man nogle gange godt undre sig over hvorfor. Og hvad man kan gøre for at fortælle de der ansvarlige voksne, at det er helt galt.

Nå, måske vi bare skal begynde med os selv, og sørge for at affaldssortere og rydde op efter os selv. Har du lagt mærke til, hvor meget affald man egentlig kan gå og samle i naturen. Og har du overvejet, hvor det mon kommer fra? Der må jo være nogle, der har "tabt" det...

Og lige nu kan jeg måske ikke komme hjem, fordi der er ild i et affaldsskib fyldt med affaldsplastik, som giver farlig røg... God sommer.



MAGLEVAD:

Spejdgården Maglevad

Dam Holme 4

3660 Stenløse

UDLÅN AF MAGLEVAD:

udlaan@stenlanderne.dk

Familiespejd i dyrenes verden



I dag skulle til dyreparken på Orø.

Køreturen fra Spejdergården tog kun en halv time. Så sejlede vi med en lille færge i 5 minutter. Og til sidst kørte vi meget kort til dyreparken.

Der var en masse dyr. Vi så geder, kaniner, fugle, papegøjer, marsvin, vaskebjørn, næsesvin, silkeaber, skildpadder, æsler, lamaer, kænguruer og mange flere spændende dyr.



Det var nogle hyggelige timer, hvor vi fik lov at klappe dyrene og snakke med papegøjen, den dansede også.

Vi spiste madpakker og en af spejderne havde kage med. Det var en rigtig hyggelig formiddag i dyreparken, som vi havde næsten helt for os selv.

Spejderhilsen Familiespejderne

Førstehjælp, fuglekasser og fuld fart

Minispejderne har haft travlt siden nytår, så travlt at der ikke blev tid til en opdatering i sidste Rullen. Så her kommer et overblik:

I januar lavede vi bål-kapper af flyttetæpper. Der blev lavet stencils i pap, spraymalet og nørklet med stofrester for at pynte kappen inden den kunne lukkes med en snor gennem løbegangen og en træskive med to huller i som lås.

I februar lærte vi førstehjælp sammen med mikroerne. Vi øvede førstehjælpens 4 hovedpunkter:

Skab sikkerhed.

Vurder personen.

Tilkald hjælp.

Giv førstehjælp.



Og undervejs brugte vi både bamser og os selv til at øve plasterpåsætning, armslynge af spejdertørklædet, stabilt sideleje med mere. Vi sluttede af med en finale på brandstationen, hvor vi både fik lov at sprøjte med brandslangen og fik gode råd om brandslukning og brandsår.

I marts konstruerede vi fuglekasser af overskudsbrædder, og satte dem højt op i træerne på Maglevad. Så nu er der kommet nye hjem til mejser og andre småfugle. Hold gerne udkig efter dem!

I april byggede vi med rafter. Med hjælp fra både trops- og junior-spejdere, der som regel har bedre styr på besnøringerne end minilederne selv, lavede vi knob-tagfat, bamseræs og forhindringsløb og fik undervejs trænet tømmerstik, dobbelt halvstik, vinkelbesnøringer, krydsbesnøringer, a-bukke og tre-bukke.



Der er fuld fart og højt humør til hvert møde, og vi øver os i både at løse opgaverne og at samarbejde enten i de faste patruljer eller andre konstellationer.

Spejderhilsen Minilederne

Kort og kompas i Ådalen

Denne dag viste spejderne i Odin mødre, fædre, søstre, brødre, ekstra-søskende og hunde rundt i skoven efter kort og kompas. For os ledere er det en ret fin måde at lære mere om vores spejdere på og se lidt af deres familier.

Samtidig lærer spejderne at videregive viden og vi så at mindst én far lærte noget om at "nordvende" et kort ud fra kompasset = succes for spejderne som lærte ham det.



Det var en skøn aften og spejderne satte selv deres mål for succes. Nogle ville finde 3 poster andre 23.

Vi lovede at dele stedet, hvor vi finder og printer de gode kort: findveji.dk

Spejderhilsen Spejderlederne

Nyheder i Odin

Endnu et spejderår er snart gået og det er gået godt. Vi er super tilfredse med vores juniorspejdere, som bliver mere og mere selvstændige og modige i deres opgaveløsning.

Til næste år sker der lidt ændringer i lederstaben. Det bliver godt med nyt spejderblod og ny inspiration. Julie stopper og Mette overtager sammen med Trine. Marianne og Kim er også klar på at fortsætte. Resten ligger ikke på plads endnu. Hvis du er nysgerrig på juniorarbejdet, så sig endelig til. Vi vil altid gerne være flere, fordi flere voksenhænder betyder plads til flere spejdere.

Vi rykker en ret stor årgang op til Troppen efter sommer. Det betyder, at vi faktisk har en del plads til nye spejdere, - **gerne** dem som

går i 5. og 6. klasse efter sommerferien. Så hvis du har en god ven som gerne vil prøve spejder, så sig det til en leder og vi aftaler, at din ven kan komme på besøg.

Spejderhilsen Juniorlederne

Kære Stenlændere

Det er med stor ydmyghed, at jeg modtog Pionerspaden. Denne ærefulde anerkendelse af mit arbejde med at søge fonde til vores gruppe og for at være en aktiv del af Stenlænderne, betyder meget for mig. Det er en stor motivation at vide, at mine indsatser har haft en positiv indflydelse på gruppen.

At søge fonde har været en spændende og lærerig oplevelse. Det har givet mig stor glæde at se, hvordan vi ved fælles hjælp kan skabe de bedste rammer for vores spejdere og ledere. Jeg er taknemmelig for den støtte, jeg har modtaget fra jer alle i denne proces. Men Pionerspaden er ikke kun min fortjeneste. Den er et symbol på den stærke pionerånd, der kendetegner Stenlænderne. Vi er en gruppe, der tør tænke nyt og tage initiativ. Vi er altid klar til at hjælpe hinanden og til at gøre en forskel i vores lokalsamfund.

Jeg vil gerne opfordre alle jer, der har lyst, til at engagere jer i arbejdet med at søge fonde. Det er ikke nødvendigt at have erfaring med fondsansøgninger. De fondsansøgninger, som jeg har sendt, har i høj grad handlet om køb af udstyr, men vi har ambitioner om meget større projekter som at renovere nogle af vores faciliteter for at gøre dem endnu bedre for spejderne. Så hvis du har erfaring med budgettering af bygningsarbejder, eller kan bidrage med en anden form for faglig hjælp, vil det hjælpe meget.

Hvis du har lyst til at hjælpe, er du altid velkommen til at kontakte mig på fonde@stenlanderne.dk Sammen kan vi skabe endnu bedre muligheder for Stenlænderne.

Tak igen for denne store ære. Jeg lover at fortsætte med at arbejde hårdt for at styrke vores gruppe og for at fremme pionerånden i Stenlænderne.

Spejderhilsen Drew Fremlev Fisher

Mjød, knob og modige mikroer

I mikrogrenen har vi siden sidst afsluttet vores førstehjælpsmærke. Vi sluttede af med en tur til den lokale brandstation, hvor vi fik gennemrodet en af deres førstehjælpskasser og fik prøvet at sprøjte med brandslanger og sidde i en brandbil.

I starten af april havde vi en patrulje med til divisionsturnering. Temaet var nordisk mytologi, så der var gang i en hammer eller tre i løbet af dagen. Der blev blandt andet også drukket skjaldemjød og digtet historier. For mange spejdere var det første gang, de var til arrangement med divisionen, hvor der er rigtig mange spejdere fra mange grupper samlet på en gang.

Vi har netop færdiggjort et forløb om knob. Hvis der er nogen, som har brug for at få hejst et flag op, så skal de bare tage fat i en mikrospejder. Den stod blandt andet også på menneskelige knuder, sløjfer, råbåndsknob, dobbelt halvstik og favoritten: Bind så mange knuder som muligt. Vi prøvede både på knobtov og karamelsnørrebånd. Det virkede som om spejderne havde en favorit ;-)

Som det næste på programmet skal vi have tændt en masse bål og øve os i at være modige. Det indbefatter at vi tager til Ganløse og sover i telt.



Spejderhilsner
Mikroerne

Iskolde badeænder

Nu er vi kommet godt ind i foråret, og troppen har ad to omgange været ude og vinterbade.

På det ene møde blev der bygget en tipi, som blev lavet om til en sauna og et stort kar blev fyldt med skønt koldt vand.

En spejder havde en håndfuld badeænder med, så det kolde kar var en hyggelig fornøjelse.

Spejderne slutter deres vandforløb i løbet af maj måned.

En stille og rolig tirsdag i slutningen af april var tropsspejderne ikke friske på dagens program, som var at bygge lejrplads, så derfor valgte spejderne at tage udfordringen op og tage mærket ”spis 1 kg makrel på en time”. Spændingen om hvor mange, der gennemførte kommer i næste udgave.

Spejderhilsen
Kathrine Johansson - Tropsleder

Hold vejret og spil!

Siden sidst så har Tambourkorpset været på øveweekend. De skulle sørge for, at de havde trukket vejret hjemmefra, for det var der ikke tid til, når der ligefrem stod hele to dirigenter foran dem, for at få dem til at spille bedre.

Selvfølgelig var der noget pause om aftenen, men frem for at trække vejret, så skulle der køres noget kage ned - det kaldes prioriteringer.

Efter øveweekenden og et par torsdage så trængte Tambourkorpset til at komme af med nogle aggressioner. Ja, det er jo kun slagtøj, der får lov til at slå på deres instrumenter, alle andre skal jo være kærlige og omsorgsfulde overfor deres... Så bowling var det, der skulle til!



Desværre så har bilerne i Tambourkorpset en mani med at punktere, og helt tilfældigt så sker det altid ved McDonalds, efter vi har været på tur. Det er jo smart, når vi aldrig har kage med ud af huset, så må vi jo kunne dække det ind med noget andet...

Musikhilsen Tambour

Det STORE æggemøde...

Op til påske skulle vi naturligvis arbejde med æg.

Første aktivitet var at hjælpe hinanden med at finde de 139 små påskeæg, som var gemt rundt omkring på hele Maglevad.

Derefter blev spejderne delt i 3-mands sjak. Sjakkene skulle i 5 værksteder optjene glasperler. Værkstederne var: Det aktive (fysisk aktivitet), det produktive (save og hugge brænde), det spejderlige (knob og koder), det kreative (klippe, klistre, tegne) og SUS (Spejder Udvikling Samtale med 1 leder). Og hvad har det med æg at gøre? Jo! Hver spejder havde fået udleveret et hønseæg, som de skulle have med sig og passe på!

De optjente perler skulle bruges til de næste opgaver, hvor købmanden åbnede og først solgte paprør, tape og glaskugler. Så kunne der bygges kuglebaner og i næste omgang solgte købmanden "al verdens dims" og opgaven var at hønseæggene nu skulle igennem kuglebanerne. Det er ret svært, når rørene er for smalle i forhold til æggene. Kreative løsninger måtte på banen!

Vi sluttede med at spise chokoladeæg og få vores blad Rullen.



Spejderhilsen
Juniorlederne

Junior-Divisionsturnering i Jægerspris



Et fantastisk døgn med fantastiske spejdere.

Tak for dem!

Vi mødtes ved Jægerspris slot med de andre juniorer fra EgeDivision.

Dagen startede med et fotoløb rundt i slotsparken, hvor 45 fotos skulle identificeres og de tilhørende 45 bogstaver findes rundt omkring i hele parken.

Efter frokost var der 5 poster: Koder, snitte et ringspil, førstehjælp-samarbejde, kompas-pejlinger og orienteringsløb.

Eftermiddagen sluttede med "pingo-stafet" og præmieoverraskelse og JUUBIIIIII, ledernes hårde arbejde i mange år har båret frugt og vi tog både første pladsen i Pingo-staffetten og 1. + 2. pladsen i selve Divisionsturneringen!

Det er ret mange år siden vi sidst vandt, men nu har spejderungerne endelig lært det eller noget. Ej, vi er virkelig stolte af dem!

Derefter puttede vi al bagagen ind i Kims nye røde bil og lederne kørte den lange vej rundt om Jægerspris, mens alle spejderne gik den korte gennem skoven til Grevinde Danners spejderhytte.

Vi slog vores bivuakker op (de andre spejdere sov i sheltere) og lavede mad i bedste Trangia-Champ stil (hold af 3 spejdere, som gør det samme som en leder, der står foran og viser det hele). Det smagte godt!

Dagen sluttede med lejrball og sørme om der ikke var nogen på den anden side af fjorden, som lige lavede et fyrværkeri-show. Man har lov at være heldig!

Efter en god nat i bivuakkerne ristede vi boller på bålet, ryddede op og spillede plæk inden vi blev hentet.

Spejderhilsen
Odin

klip ud og mal!



Stenlændernes gruppe

BESTYRELSE og GRUPPELEDELSE:

Formand: Linette Søndegaard *formand@stenlanderne.dk* 27 18 59 85

Kasserer: Vibeke Tellefsen *kasserer@stenlanderne.dk*

GL Thomas Nord Larsen *gruppeleder@stenlanderne.dk* 40 32 43 94

GL Søren Berthelsen *gruppeleder@stenlanderne.dk* 26 23 53 22

SPIRERNE (familiespejd) *familiespejd@stenlanderne.dk*

FamL Jeanette Sjølin FamA Sidse Wiik

SPIDSERNE (mikroflokk): *mikroleder@stenlanderne.dk*

MIKL Lies ved Beek MIKA Rune Christensen

MIKA Mette Nielsen MIKA Thomas Aarup Larsen

PILEN (miniflokk): *minileder@stenlanderne.dk*

ML Uffe Lembo MA Mette Seldorf

MA Mantas Jurkute MA Jannie Lund-Nielsen

MA Michael Skovbo MA Pia Presser

MA Celina Balslev

ODIN (juniorflokk): *juniorleder@stenlanderne.dk*

JL Julie Theander JA Kim Andersen

JA Mette Brøndsted JA Lotte Lang

JA Nicolai Gudmand JA Marianne Witt

BRAGE (spejdertrop): *tropsleder@stenlanderne.dk*

TL Peter Bruhn TL Kathrine Johansson

TA Mette Amalie Bundgaard TA Christian Seldorf

HRÆSVELGR (seniorklan): *klanleder@stenlanderne.dk*

KL Magnus Hemmingsen

Tambourkorps: *stenlandertbk@gmail.com*

OL Jonas Kukkerig MusL Tine Rickens

OA Thomas Fremlev OA Kenneth Fremlev

OA Maria Elena Nellemann OA Mikkel Rafner